



Een relatie als slagroom op de taart

We leven in bijzondere tijden. Het oude patriarchale bouwwerk zucht en steunt onder de vernieuwende kosmische golven, die de planeet momenteel bereiken. Dat komt tot uiting in de afbrokkeling van politieke en economische structuren, maar tevens in verdieping en intensivering van onze relaties. Niet alleen ontmoeten steeds meer mensen hun tweelingziel, voor het eerst is het nu ook mogelijk relaties met tweelingvlammen en -stralen daadwerkelijk in de stof neer te zetten.

TEKST: NIELS BRUMMELMAN

Alles begon in Joke Elziam Nootbos te borrelen als ze hem zag. Ze herkende zijn gevoelens, gedachten en geestesgesteldheid. Tot op celniveau vond een diepeuitwisseling plaats. Zelfs zijn ledematen voelden als de hare. Ook zonder zijn nabijheid wist ze wat hij deed en was ze op de hoogte van zijn innerlijke zielenroerselen. Maar... de liefde bleek niet wederzijds. Een intense pijn nam bezit van haar, terwijl haar wanhoop met de dag toenam. Joke: "Ik werd niet gezien, erkend en bemind om wie ik was. Toch ben ik mijn tweelingstraal dankbaar voor

zijn cruciale bijdrage aan mijn ontwikkeling. Via hem ontdekte ik dat je de ander niet méér lief kan hebben, dan jezelf."

NATUURLIJKE AANTREKKINGSKRACHT

Joke wordt zestig jaar geleden geboren in Purmerend. Ze groeit op bij eenvoudige ouders, wiens onuitgesproken pijnen de huiselijke sfeer nadelig beïnvloeden. Het noopt Joke haar toevlucht te nemen tot hogere sferen, waarmee ze makkelijk contact blijkt te kunnen leggen. Van een mysterieuze stem krijgt ze de even raadselachtige opdracht de diverse rijken te verenigen. Gaandeweg haar bewustzijns-groei openbaren steeds meer van dergelijke rijken zich echter aan haar. Zo leert ze de twaalf dimensies of rijken van de menselijke ziel en de galactische sferen kennen en komt ze in contact met diverse natuur- en engelenrijken. Ondertussen trouwt Joke, krijgt ze twee kinderen en gaat ze met haar toenmalige echtgenoot landelijk wonen. Hernieuwd contact met Moeder Aarde doet haar spirituele ontwikkeling in een stroomversnelling geraken. In 1989 opent ze in het Groningse Veelerveen het *Elohim Centre*. Het centrum, dat gelegen is op een unieke multidimensionale krachtplaats, groeit snel uit tot een landelijk begrip op het gebied van spiritualiteit, zelfrealisatie en nieuwe bedrijfsvoering. Joke heeft ►

'Het gaat bij een ontmoeting tussen jou en een tweelingrelatie niet om de vraag of een intieme relatie tot de mogelijkheden behoort, maar om de kwestie waaróm je de ander ontmoet'

Kortingsactie

ParaVisielezers ontvangen tot eind november 2012 korting op een pakket dat bestaat uit het boek *Goddelijke intimiteit en seksualiteit* van Joke Elziam Nootebos en de Elohim krachtplaats tinctuur *Tweelingstraal/Heilig Huwelijk*. Je betaalt in plaats van € 30,45 slechts € 22,50. Meer informatie hierover via redactie@paravisie.nl of 035-6218041.

er wel een verklaring voor: "Het Elohim Centre straalt een licht uit dat als een magneet werkt op mensen die de behoefte voelen zich fysiek, geestelijk en spiritueel op te laden. Eenmaal hier, komen ze in aanraking met de activerende, transformerende en helende energieën die ik samen met hogere krachten en machten verspreiden mag. Daardoor gaat hun bewustzijnsontwikkeling in de hoogste versnelling en vinden de meest bijzondere ontmoetingen plaats. Juist vanwege dit proces herkent men hier eerder tweelingzielen of zelfs -vlammen en -stralen." Dat laatste vraagt om enige toelichting. Joke heeft in de loop der tijd ontdekt dat de mens diverse bewustzijnsstadia, oftewel fasen van zelfrealisatie, op weg naar belichaming van zijn of haar Goddelijke Vonk of zielskern doorloopt. Bij elk niveau hoort een bepaald relatietype. De mens herkent immers gelijkgestemde zielen en heeft behoefte aan uitwisseling over wat hem beroert. "Dat is een kwestie van natuurlijke resonantie en aantrekkingskracht", aldus Joke.

OERBOOM

Ooit, héél erg lang geleden, begon onze evolutiespiraal toen we voor het eerst als Goddelijke Vonken, 144.000 in getal, ons universum binnenkwamen. Wat er vervolgens gedurende eindeloze eonen verder gebeurde, beschrijft Joke in haar boek over tweelingstraalrelaties - *Goddelijke intimiteit en seksualiteit* - als volgt: "Tijdens de reis van onze individuele Vonk langs Alcyone, de centrale zon en Hoeder van onze Melkweg, ontstond een splitsing in twaalf galactische overzielengroepen of Ik-Ben lichamen voor de afdaling door de hogere galactische dimensies... Toen we bij de midden galactische hemelen kwamen, maakten de Ik-Ben lichamen zich los uit de groep. In elk van hen bevond zich de tweelingstraal. Het Ik-Ben lichaam splitste zich ten slotte in zes tweelingvlammen. Met een van de afgesplitste vlammen, ook een Goddelijk scheppend Wezen met een mannelijk en vrouwelijk deel, reisden we verder naar de lagere galactische hemelen... Het complementaire deel van de oorspronkelijke tweelingstraal of het Ik-Ben lichaam bleef achter in de hogere lichtsfere, dicht bij de Bron... Uiteindelijk kozen sommige vlammen

ervoor het allerhoogste Licht te zaaien op aarde. Voordat een vlam daarvoor binnenkwam via onze zon, scheidde hij opnieuw een bewustzijn van zichzelf af dat bestond uit twaalf hogere zelden... Het was echter niet langer mogelijk om het mannelijke en vrouwelijke in Eénheid te houden... Een ingewikkeld metafysisch verhaal wellicht, maar het komt erop neer dat we uiteindelijk allemaal van één en dezelfde Bron afstammen en dat het mensdom gaandeweg haar evolutie als takken aan een (oer)boom opgesplitst is geraakt. Waarbij het mannelijke en vrouwelijke, oorspronkelijk in volledige symbiose, eveneens gescheiden werd. Hierdoor ontstond een vele levens durende, futiele zoektocht naar liefde, intimiteit en geluk buiten onszelf. Joke: "Wij allen zaten op die boom. Maar hoe dichterbij een ander bij je zat, hoe intiemer daarmee jouw relatie. Zie het als volgt: met een tweelingmaatje deelde je dezelfde boomhelpt, met een tweelingziel dezelfde tak, met een tweelingvlam hetzelfde twijgje en met je tweelingstraal hetzelfde blad. Daarmee is het ook duidelijk dat er meer maatjes dan zielen zijn en meer vlammen dan stralen. En dat we op onze reis terug naar Huis, waar we allemaal aan begonnen zijn, op een bepaald punt het Heilig Huwelijk - dat wil zeggen: de versmelting van het mannelijke en vrouwelijke - aan mogen gaan."

ONTMOETINGEN IN DE STOF

Daar waar het tot voor kort nog slechts mogelijk was om in de stof je tweelingziel te herkennen, komt het de laatste jaren steeds vaker voor dat mensen in de ander hun tweelingvlam of zelfs -straal onderscheiden. Dat zit volgens Joke zo: "Ons gelimiteerde bewustzijnsniveau zorgde ervoor dat ontmoetingen met vlammen en stralen louter in de hogere sferen plaats konden vinden. De mensheid staat echter op de drempel van een ongekende kwantsprong in bewustzijn, uitmondend in planetaire verlichting. Nu we op aarde steeds lichter en bewuster worden, onze ziel en Ik-Ben lichaam aan het ontwaken zijn, kunnen we vlammen en stralen eindelijk op deze planeet tegemoet treden." De kosmologische aanleiding is de uitlijning tussen de centrale zon van de Melkweg, de aarde en het galactisch Hart, iets

wat zich op menselijk niveau vertaalt in het op één lijn komen van het basischakra en de kruin. Hierdoor trillen blokkeringen los die zich tussen onze cellen, onze persoonlijkheid en onze essentie bevinden. We gaan daardoor eerder onze eigen pijnen in die van de ander herkennen. Joke: "Pijnen die in eerste instantie ontstonden tijdens de val uit het Goddelijk of Kosmisch groepsbewustzijn en de nog wat latere splitsing van de tweelingstraal. Pijnen waartegen we ons teweere hebben gesteld middels bepantsering van onze persoonlijkheid. Pijnen, ten slotte, die in deze tijd getransformeerd mogen worden door het aangaan van relaties vanuit onze essentie. De ander spiegelt altijd dat wat wij in onszelf nog onvoldoende tot ontwikkeling gebracht hebben, evenals onze onvolkomenheden. Daarom gaat het bij een ontmoeting tussen jou en een tweelingziel, -vlam of -straal ook niet om de vraag of een intieme relatie tot de mogelijkheden behoort, maar om de kwestie waaróm je de ander ontmoet. Toen ik zelf mijn tweelingstraal ontmoette, wilde ik niets liever dan een dergelijke relatie. Maar gezien de onmogelijkheid daarvan, de desbetreffende man had nog niet het tweelingstraal bewustzijn bereikt, bracht het me iets veel waardevolers: volheid en universele Liefde in mezelf. Hij kon me niet geven waarnaar ik verlangde - veiligheid, geborgenheid, erkenning en liefde - en dus leerde ik het in mezelf te vinden."

ULTIEME RELATIE

Een universeel en tijdloos gegeven is het thema van de onbeantwoorde liefde. Alhoewel er een zweem van romantiek hangt rondom het onderwerp van de tweelingliefdes, waarschuwt Joke voor al te veel rozengeur en maneschijn. Behoeftbevredestiging op egoniveau, in plaats van elkaar te helpen naar zelfrealisatie en belichaming van de Goddelijke Vonk, is nog te vaak de insteek bij het aangaan van relaties: "Ieder persoon kent zijn eigen ontwikkelingsniveau en -snelheid. Het komt daardoor veel voor dat men bijvoorbeeld geestelijk en mentaal één is, maar lichamelijk gezien niet *matcht*. Of omgekeerd. Het is dan ook niet altijd de bedoeling een liefdesband met elkaar aan te gaan. Pas als de behoefte aan een relatie of de pijn die daar nog vanuit het ego op zit voorbij is, zal er diep van binnen geweten worden of een intiem samenzijn daadwerkelijk de bedoeling is." Hoe intenser de herkenning en hoe intensiever het contact, des te groter de angst om in de ander op te lossen en onszelf te verliezen. "Het vuur van de liefde verteert alles waaraan jouw 'ik-je' zich vastklampt", zo stelt Joke poëtisch. Om vervolgens vast te stellen: "Pas als alle ik-jes en zekerheden losgelaten zijn, ben jij je Stralende Zelf en trek je de



Joke Elziam Nootebos

is eigenaresse van het Elohim Centre en geeft workshops, lezingen, zelfrealisatie-satangs, groepshealingen en begeleidt bovendien individuen en relaties. Ook verzorgt ze sinds jaar en dag opleidingen voor multidimensionaal kosmisch healer en reader, aardehealer en kristalmaster. Haar centrum omschrijft ze als een verlichte woon- en werkgemeenschap, waar wordt samengeleefd en gewerkt vanuit het hart.

ultieme relatie, mocht dat voor jou zo bedoeld zijn, als vanzelf aan." Zo ging het ook met Joke persoonlijk: "Juist toen ik dacht dat het blijkbaar niet de bedoeling was dat ik het Heilig Huwelijk in de stof zou neerzetten, kwam ik hem tegen. Een man met een voor mij zeer herkenbare liefdesgeschiedenis. Een man met wie ik in volledige aanvaarding van onze beider wezens-eigenheid een goddelijke relatie aan kon gaan. Een conflictloos samenzijn, compleet in liefde, onschuld, overgave en vertrouwen. Inderdaad: de slagroom op de taart."

THUIS ZIJN IN ONSZELF

Volgens Joke stevenen we af op een wereld waarin eenheid in plaats van afgescheidenheid de norm is. Zullen we gaan leven vanuit vertrouwen en overvloed, in plaats vanuit angst en gebrek. Voor sommigen is dit proces al zo goed als afgerond, anderen staan nog aan het begin daarvan. Maar allemaal weten we, ergens diep van binnen, dat vrede mogelijk is. Dat liefde heel anders kan zijn dan we vaak om ons heen en in onze eigen levens terugzien. Wil jij deze werkelijkheid gaan beleven, dan heeft Joke een tip: "Stel jezelf bij alles wat je denkt of doet de vraag: naar welk deel van mezelf luister ik? Wie in mij is aan het woord? Mijn eigen wil, *mind*, wenslichaam of onzekerheid? Misschien kun je in dat laatste geval iets dieper gaan en proberen het hart van je ware essentie te laten spreken. Oefen je in deze vorm van bewustwording en je zult gaan merken dat je ook anders gaat denken over relaties. Ben je verliefd? Vraag jezelf dan eens af wat je zo leuk of mooi vindt aan die ander. Je wordt immers verliefd op een hoger deel van jezelf dat in jou een sluimerend bestaan leidt, maar in de ander tot overduidelijke manifestatie is gekomen. Het bovenmatige enthousiasme dat de confrontatie daarmee in jou genereert, we zouden het ook verliefdheid kunnen noemen, is een teken dat je ziel verlangt naar heelheid. Niet per se met of in die ander, maar vooral met of in jezelf. Vergeet niet dat we pas op alle lagen kunnen samenkomen, als we volledig thuis zijn in onszelf. En dat thuis niet alleen in Liefde en Licht zijn betekent, maar ook in polariteit en schaduw. Zo bezien zijn relaties de kortste en meest effectieve weg naar meesterschap over het ego. Een weg die we trouwens niet alleen voor onszelf bewandelen, aangezien tweelingvlammen en -stralen de ervaring van Liefde en Eénheid in het collectieve bewustzijn van de gehele mensheid inbrengen. Zij zuiveren de chakra's en het zielengroepkarma, maken het onbewuste bewust en vergemakkelijken daarmee het verlichtingsproces van anderen. Opdat er uiteindelijk louter nog verlichte relaties op aarde zullen bestaan." ■